



Toespraak door Jan Peumans Vlaams Parlementsvoorzitter

Donderdag 8 maart 2012

Later word ik politicus Over politiek, marketing en verkiezingen

Dames en Heren,

Ik heet u van harte welkom in het Vlaams Parlement. Ik doe dat in mijn hoedanigheid van voorzitter van het Vlaams Parlement. Maar vandaag doe ik dat ook uitdrukkelijk als politicus. Want ik weet dat u allen hierheen gekomen bent met voorbedachten rade: u ambieert namelijk een politiek mandaat en hoopt hiervoor vanavond wat tips en tricks op te steken om uw politieke carrière te lanceren. U bent hier omdat u hoopt op een dag het roer over te nemen van de huidige generatie politici.

Dat siert u. Want ik hou van mensen met visie en ambitie.

Ik ben de jongste tijd vaak gaan spreken op politieke bijeenkomsten. Op mijn uiteenzetting volgt dan gewoonlijk een vragenronde. Meestal gaan de vragen over alledaagse, concrete zaken. Onlangs kreeg ik vanuit het publiek een verrassende, maar fundamentele vraag. Iemand vroeg me: „Meneer Peumans, waarom doet u aan politiek?”

Laat ik u vertellen waarom ik zelf politiek actief ben. Er zijn drie drijfveren die mij er toe aangezet hebben om in de politiek te gaan:

1. ik wil me niet bij de gang van zaken neerleggen;
2. ik wil oplossingen mee vorm geven en zo de maatschappij mee vorm geven;
3. ik wil mensen overtuigen en zoeken naar een ruim draagvlak.

1. Ik heb me politiek geëngageerd omdat ik vind dat er nog een aantal dingen verbeterd kunnen worden. Je kan vanuit je luie zetel toekijken en mopperen over het beleid. Of je kan de handen uit de mouwen steken en er zelf iets aan veranderen.

Ik heb de kans gekregen op verschillende politieke niveaus actief te zijn: ik ben reeds 30 jaar actief op gemeentelijk vlak; ik ben 15 jaar actief geweest op provinciaal niveau en sinds 2004 ben ik lid van het Vlaams parlement.



Op elk van deze niveaus en in alle functies die ik heb mogen bekleden – schepen, burgemeester, fractieleider, parlamentsvoorzitter – heb ik geleerd dat politiek staat voor: strijden voor gelijke kansen; voor: werken aan een eerlijke samenleving. Dat kan je niet door aan de kant te blijven staan. Dat kan je alleen door je te engageren, politiek te engageren.

2. Mijn tweede drijfveer is dat ik de maatschappij mee vorm wil geven. Dat betekent dat ik wil opkomen vanuit een ideologie. Ideologie staat voor het wereldbeeld en het toekomstbeeld waarin je gelooft.

Politiek is dus meer dan louter beheren. Een politicus is geen ambtenaar, die door andere gewenste taken uitvoert. Een politicus is wel een persoon met een ideaalbeeld van zijn gemeente, zijn provincie of zijn land en een visie op de manier waarop hij of zij dat ideaal wil bewerkstelligen. Wie aan politiek doet, doet dit omdat hij gelooft dat de maatschappij er belang bij heeft om rekening te houden met een aantal principes die hij zelf bijzonder waardevol vindt.

Daarbij maakt het niet zoveel uit op welk niveau u als politicus actief bent. Ideologie is niet iets abstracts of academisch. Het is iets heel concreets. De meesten onder u zullen hun carrière starten als lokaal mandataris. Wel, weet dat het in de lokale besturen is dat de fundamentele ideologische onderbouw het best tot zijn recht komt.

Daar kunnen wij werk maken van een gezond en sterk sociaal weefsel. Daar kunnen wij individuen de vrijheid geven om zich te ontplooien.

Daar kunnen wij vorm geven aan een levendig gemeenschapsgevoel.

3. Mijn derde drijfveer om aan politiek te doen is dat ik mijn overtuiging wil overbrengen op andere mensen.

Politiek is voor mij mensen overtuigen om “ja” te zeggen om mee te werken om onze samenleving beter te maken. En dan heb ik het over het overtuigen van zowel kiezers als collega-politici. Kiezers zullen misschien één keer op u stemmen omdat u een opvallende campagne hebt weten te voeren. Doch kiezers zullen maar op u blijven stemmen, wanneer u de kracht van de overtuiging hebt, zowel in woorden als in daden.

Politieke mandatarissen – en u hoopt een van hen te worden – moeten daarom beseffen dat zij niet méér mogen beloven dan kan worden waargemaakt. Een politicus lanceert geen loze kreten, maar een programma met inhoud dat realistisch en realiseerbaar is.

Om iets te kunnen realiseren in de politiek, zult u uw collega-politici moeten overtuigen, soms in de eigen partij, maar ook uit de andere partijen.

Politiek is dus teamwork. In een democratie streef je naar een meerderheid - dus naar een draagvlak. Daarvoor moet je in groep kunnen werken, team kunnen vormen. Samen iets bereiken is ongetwijfeld de aangenaamste kant van het vak. Resultaat boeken en daar waardering voor krijgen schenkt mij de grootste voldoening.

Natuurlijk is het niet al rozengeur en maneschijn. Politiek is geen job van 9 tot 5. De beschikbaarheid en het engagement gaan veel verder dan dat. Ik zeg dit zeker niet om u te ontmoedigen.

Integendeel, ik wil u feliciteren met ùw engagement: want mensen die een overtuiging hebben en anderen willen overtuigen zijn mensen die onze maatschappij vooruit helpen.

Ik wil u dus aanmoedigen door te gaan op de weg die u ambieert: want mensen die ambitie hebben, zijn mensen die toekomstgericht en vooruitziend zijn.

Politiek, dames en heren, is een bijzonder boeiende bezigheid. Meer zelfs, het is de boeiendste job die ik in mijn loopbaan heb mogen uitoefenen. Ik ben oprecht fier en gelukkig dat ik dat kan doen.

U bent hier vanavond om iets bij te leren over politiek. Ik hoop oprecht dat u hier de smaak te pakken krijgt. Waar u straks ook politiek actief wordt, doe het met de vaste wil dingen aan te pakken, met de ambitie om de toekomst te smeden en met de overtuiging om samen te werken.