



Toespraak door Jan Peumans Vlaams Parlementsvoorzitter

15 december 2011

Welkomstwoord op het forum Vlamingen in De Wereld

Beste dames en heren,
Vlamingen In De Wereld,

Ik heet u als voorzitter van harte welkom in het Vlaams Parlement, ons Vlaams Parlement ... dat van alle Vlamingen ... en dus ook van de uitgeweken Vlamingen: De Vlamingen In De Wereld. Toen ik het thema van dit forum zag, 'de vergeten provincie', dacht ik dat het over Limburg ging, dus heb ik onmiddellijk toegezegd om een welkomstwoordje te houden.

De Vlamingen In De Wereld : het zijn er heel wat. Hoeveel precies, dat weet niemand. Buitenlandse zaken houdt het op +/- 400.000 Belgen in het buitenland. Wellicht zijn het er meer. (niet iedereen schrijft zich officieel uit)

Ikzelf ben ook ooit Vlaming In De Wereld of in het buitenland geweest : namelijk toen ik geboren werd, in Maastricht. In alle ernst : Ik kan me best een goed beeld vormen van die Vlamingen in het buitenland. Als voorzitter van het Vlaams Parlement heb ik het genoeg om af en toe al eens op werkbezoek te gaan in het buitenland, met mijn commissie of op uitnodiging van andere parlementen, of i.f.v. van de CALRE.

Tijdens die werkbezoeken en buitenlandse reizen kom ik regelmatig Vlamingen tegen. Vaak mensen die het – letterlijk en figuurlijk – ver geschopt hebben. Vele van die mensen zijn 'uithangborden' of 'visitekaartjes' van Vlaanderen. U begrijpt dat ik daar niet ongevoelig voor ben. Ze geven Vlaanderen in het buitenland een gezicht, misschien zelfs een imago.

Ik verklaar me nader : Mocht me mij vragen om een Chinees te typeren, dan zal ik in eerste instantie voor mezelf nagaan welke contacten ik ooit met Chinese burgers heb gehad en hou die verliepen, welk beeld ik daaraan heb overgehouden. Die internationale contacten, overdrachten zijn mijns inziens even belangrijk dan pakweg het buitenlands beleid dat de Vlaamse Overheid voert.

Begrijp me niet verkeerd : dat Vlaams buitenlands beleid is nodig! Dat beleidskader is nodig, en de diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen in het buitenland is nodig! Absoluut. Maar de persoonlijke contacten van uitgeweken Vlamingen in het plaatselijke zakelijke- of sociale weefsel geven daar een extra dimensie aan. Ik heb de stille hoop dat die Vlamingen in het buitenland, ondanks het moeilijke politieke klimaat aan het 'thuisfront', met enige, gezonde fierheid spreken over waar ze vandaan komen.

Het omgekeerde is natuurlijk ook waar : een gemeenschap heeft ook verantwoordelijkheden tegenover leden die de staats- of taalgrenzen overschreden hebben. Dat is meteen ook de filosofie achter Vlamingen In De Wereld. Zoiets werkt langs twee kanten.

Die verhouding tussen gemeenschap en haar leden zal straks zeker aan bod komen tijdens de panelgesprekken over ' het regionaal stemrecht' en 'het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland'.

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen om hier vandaag een welkomstwoordje te plaatsen.

Vlamingen in de Wereld is een actief netwerk van Vlamingen over de hele wereld. VIW wil een band smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in alle continenten, emigranten en expats. Zo ontstaan er ook nuttige contacten ontstaan op economisch, cultureel, sociaal en gewoon menselijk vlak.

VIW wil het goede imago van Vlaanderen in het buitenland verzorgen, via uitgeweken Vlamingen. VIW wil jongeren in Vlaanderen de mogelijkheden tonen van de grote wereld, van het internationale, in denken en in doen. De organisatie dat via publicaties, een website en allerhande ondersteuning.

Maar de echte knowhow van de stichting Vlamingen in de Wereld zijn de mensen. Haar vertegenwoordigers en elke uitgeweken Vlaming op zich. Ervaringsdeskundigen worden ze genoemd.

Dames en heren,

Ik wens u een prettige voortzetting van dit forum en een aangename kennismaking met ons Vlaams Parlement, met uw Vlaams Parlement.